

## Strunta i Las Rambla och gamla stan – man hamnar där ändå...

Det finns många fler fina Ramblor i Barcelona med sina egna marknader och caféer –

Sen höst, vinter eller vår är den tid vi reser till Barcelona. Men om det någon gång i framtiden skulle bli så att jag var i Barcelona på sommaren då skulle jag ta mig upp på berget Montijüc och simma i bassängerna Piscina Municipal med utsikt över havet och staden.

Här några saker vi har gjort i Barcelona:

Den gamla loppmarknaden har flyttat in i en ny spektakulär byggnad på Placa de les Glories. Det är loppmarknad i flera våningar och man är både ute och inne på samma gång. Här finns mängder av saker att titta på och köpa.

Mitt emot loppmarkanden ligger Torre de Agbar – det stora torn som syns över hela staden. I entrén finns tillfälliga utställningar och bara det att komma in i entrén är spännande – det är ett fantastiskt hus.

Strax intill ligger designmuseet Museu del Disseny med spännande utställningar.

Längre ner på Carrer Roc Boronat 116-126 ligger ett konstmuseum. Can Framis - fint museum och fin konst.

Poble Nou är en trivsamt stadsdel och på Rambal de Poble nou är det livfullt på lördagarna. Och det finns en mycket fin park också – Parc de Centre del Poble Nou. Den ligger på Av. Diagonal 130. Här firas barnkalas med glada vuxna och barn som leker och äter och i annan del av parken spelar de gamla boul.

(En gång för flera år sedan när loppmarkanden bara vara en grop med byggkranar som jag ville se blev det störtregn. Vi hamnade på ett arbetarcafé Poble Nou där vi drack kaffe. När vi skulle gå blev caféägaren bekymrad eftersom vi inte hade några paraplyer och det var hållande regn. Han bad oss vänta och kom efter en stund tillbaka med två svarta sopsäckar och en sax. Vi vandrade sedan hemåt till Barceloneta iklädda svarta sopsäckar och mycket tacksamma mot denne man.)

Undra  
hur många  
det finns?  
Jag har gått  
på fem  
stycken

Jag har köpt  
riktigt fina  
saker



Meya  
Baron

Tag bussen upp till Placa de Lessep.  
Det är lätt att åka buss och man betalar på bussen ca 3 euro.  
På Placa de Lessep ligger ett berömt bibliotek ritat av Jaume Fuster.



Från Lessep promenera ner i stadsdelen Gracia med sina berömda torg med fina caféer. Det finns en saluhall där man kan ta ett glas cava och utanför finns marknadsstånd där man kan köpa hemsydd barnkläder.

Tag sedan den stora paradgatan ner mot stan – Passeig de Gracia.  
Det finns en välkänd inrednings och designbutik på nr 96 - en stor härlig affär.

Gå in på Mecat de Santa Caterina. Det är saluhallen med det böljande taket med glaserade klinker. Där inne på Bar Joan finns mycket gott att äta.

Bakelseaffären Bubó ligger i Born nära Santa Maria del Mar katedralen.

Vilka goda bakelser – i julen 2013 köpte vi nio stycken olika – så jag har provat en del och har min favorit.

Läs boken Katedralen vid havet – det är en spännande intressant bok och hur man byggde Santa Maria del Mar.

Cavabaren som ligger på Reine Christina 17 – har röd cava i fina glas.

Besöka den ombyggda saluhallen El Born Centre Cultural – där kan man se utgrävningar på hur den gamla staden såg ut – mycket intressant och dessutom en mycket fin utställning.

Tapasbaren på Calle Baluard 56 har bara öppet en kväll i veckan - fredag mellan 18.00-20.20 där kan man äta bläckfiskar, räkor och kräftor och musslor och bombas.

På samma gata nr 38 ligger det bästa bageriet Baluard Barceloneta.

Och det allra godaste kaffet dricker man på PetitBar på Carrer de Judici 7.

Eftersom jag älskar choklad också – inte bara fotboll och Barcelona så finns en chokladaffär VIOKÒ på Joan de Borbó – även om man bara köper en pralin får man den i en liten ask.

mm m...  
choklad  
jordgubb

SÅ GOTT  
med CAVA



Hit går vi  
på fredagarna

och nästan varje  
dag köper vi  
bröd.

Hit går vi  
varje dag!  
Utom måndag  
då är det  
stängt.

Hit  
skulle jag kunna gå  
mycket ofta...

HÄLSNINGAR

Elisabeth Sandberg